

Den Jesus Johannes kendte. Det tomme liv. Kap. 4:1-42.

- Læs v1-6. Jesus *måtte* tage gennem Samaria, selvom jøderne undgik den vej. Han vidste, at der var én, der havde brug for ham. Ja, mange!
- Jesus var træt og tørstig. Han var fuldt ud menneske!
- Kvindens situation. Hun havde haft fem mænd og levede nu i et løst forhold (v18). Hun havde et elendigt ry og skulle måske leve som prostitueret fremover. Hendes liv var lige så tomt som den krukke, hun hver dag skulle ud til brønden og fylde.

Kvindens nysgerrighed vækkes. Læs vers 7-9.

- Kvinden kom til brønden midt på dagen for at undgå andre mennesker. Og, så sad der én ved brønden! Værre: det var en mand. Endnu værre: han var jøde!
- Jesus taler til kvinden! Normalt talte man ikke med andre kvinder i det offentlige rum, ikke engang ens egen kone. Men Jesus bryder alle sociale, kulturelle og nationale barrierer. Han kunne tale både med Nikodemus (højest i samfundet) og denne kvinde (lavest i samfundet).
- Kvinden er meget overrasket over denne besynderlige jøde (det var disciplene også), men samtidig tiltrukket af den kærlighed, han udstråler.
- *Action Point:* Lad os gøre som Jesus og række ud til mennesker uanset deres sociale status.

Kvindens behov vækkes. Læs vers 10-15.

- Jesus havde taktfuldt spurgt kvinden om noget at drikke, men i virkeligheden havde hun det største behov, så det burde være hende, der spurgte ham om levende vand!
- Kvinden misforstår det "levende vand" som Nikodemus misforstod "den nye fødsel". Men Jesus forklarer, at det vand han kan give gør, at den, der drikker det, aldrig skal tørste. Vandet er klart og vedvarende som et kildevæld. Det slukker ikke den fysiske tørst, men vores åndelige tørst og giver os det evige liv. Vi får mening, indhold og fylde i livet nu og i al evighed. *Personligt:* Min mundtørhed symboliserer vores vedvarende åndelige tørst.
- *Action Point:* Lad os blive ved med spørge Jesus om levende vand, for han vil give til enhver, som tørster (7:37).
- Kvinden misforstår igen Jesus. Eller udfordrer han hende? Mange mænd havde sikkert lovet hende guld og grønne skove, men hvad var det blevet til? Så hun udfordrer Jesus: Herre, giv mig det vand. *Bevis*, at du kan opfylde det, du lover!

Kvindens samvittighed vækkes. Læs vers 16-18

- Jesus giver hende beviset. Han er Gud, for han ved alt om hendes liv!
- Vores tomhed skyldes ikke kedsomhed eller mangel på underholdning. Kvinden havde forsøgt at udfylde tomrummet med seksuelle oplevelser (ligesom i vores tid), men det var tomheden og skylden kun blevet større af.
- Nej, tomheden er et moralsk problem. Den skyldes vores synd, som adskiller os fra Gud. Kun ved at erkende vores synd og få tilgivelse gennem Jesu kors, kan vi få nyt og evigt liv.

Kvindens svar. Læs vers 19-27

- Kvinden indrømmer sit umoralske liv ved at anerkende Jesus som profet. Hun ønsker et nyt åndeligt liv og spørger derfor, hvor hun skal ofre og tilbede ham. Samaria eller Jerusalem?
- Jesus er ikke postmoderne (sætter alle religioner lige), men siger at frelsen udgår fra jøderne. Alligevel er det vigtigere *hvordan* man tilbeder Gud (i ånd og sandhed, dvs. med en sønderbrudt ånd) end *hvor*.
- Der er nu kommet en ny tid, hvor vi kan tilbede Gud i Helligånd og sandhed hvor som helst. Guds kærlighed til os er udhældt i vores hjerter ved Helligånden og den føder en sand tilbedelse i os (Rom 5:5). Gud *søger* sådanne tilbedere! *Action Point*: Lad os hver dag give os tid til at takke og tilbede Gud for hans kærlighed og godhed og frelse gennem Jesus.
- Kvinden spørger indirekte Jesus om han er Messias. Med de majestætiske ord: "Jeg, der taler til dig, jeg er" siger Jesus at han ikke kun er Messias, men Gud selv.
- Kristendommen udfordrer vores postmoderne verden med, at ikke alle veje til Gud er lige gode eller rigtige, men at din relation til Jesus er afgørende. "Jeg er vejen, sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig" (14:6). Det afgørende er om vi tror på Jesus ved at overgive os til ham.

Kvindens overgivelse. Læs vers 28-30.

- Kvinden efterlader den tomme krukke, som symboliserer det tomme liv hun nu har efterladt ved Jesu kors. Fyldt af det levende vand er hun nu totalt forvandlet, så hun i stedet for at skamme sig over sit tidligere liv nu kan sige: "Kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort". Evangeliet gør os fuldstændig frie!
- Pga. kvindens forvandling tager mange af samaritanerne ud for at møde Jesus. Tænk, at hende, de foragtede, kom til at føre dem til deres frelse!

At så og høste. Jesus og samaritanerne. Læs vers 31-42

- Jesu mad er at gøre Guds vilje. Jesus er så fyldt af glæde over kvindens forvandling, at han ikke kan koncentrere sig om at spise.
- Jesus glæder sig også over høsten af samaritanere, som nu kommer til tro. Normalt går der lang tid mellem såning og høst, men her sker den samtidig!
- Både dem, der sår Guds ord, og dem, der høster sjæle til Guds rige, er vigtige. De kan glæde sig over samarbejdet. I himlen skal vi glæde os over både det, vi såede, og det, vi høstede.
- Såning kan være tungt arbejde, men er meget vigtigt. Pga. det profeter og andre såede i Gamle Testamente, kan disciplene nu glæde sig over høsten!
- *Action Point*. Lad os med frimodighed fortsætte med både så og høste. Vores opgave er at så, Gud vil sørge for væksten og høsten. Selv i dagens Danmark er der mennesker, som kommer til tro på Jesus.
- Det er ikke nok at høre om andres tro på Jesus, vi må selv komme til ham og høre ham, så han bliver vores *personlige* frelser!