

hvile

markusevangeliet 3,1-6



markusevangeliet kap 3,1-6

Jesus helbreder en mand på sabbatten

¹ Jesus og disciplene gik ind i en synagoge, og dér var der en mand med en forkrøblet hånd. ² Farisæerne holdt øje med Jesus for at se, om han ville helbrede manden på en sabbat, for så havde de noget at anklage ham for.

³ Jesus sagde nu til manden med den forkrøblede hånd: „Rejs dig op og stå her i midten.” ⁴ Derefter spurgte han forsamlingen: „Hvad siger Guds lov? Skal hviledagen bruges til noget godt eller til noget ondt, til at redde liv eller til at ødelægge liv?” Men ingen svarede. ⁵ Jesus så rundt på forsamlingen, vred og bedrøvet over deres stenhårde hjerter. Så sagde han til manden: „Ræk hånden frem!” Det gjorde han—og straks blev hånden rask.

⁶ Farisæerne rejste sig øjeblikkeligt og forlod synagogen. Kort efter mødtes de med herodianerne for at drøfte, hvordan de kunne få skaffet Jesus af vejen.

religion kontra evangelium

Jesus helbreder en mand på sabbatten

¹ Jesus og disciplene gik ind i en synagoge, og dér var der en mand med en forkrøblet hånd. ² Farisæerne holdt øje med Jesus for at se, om han ville helbrede manden på en sabbat, for så havde de noget at anklage ham for.

³ Jesus sagde nu til manden med den forkrøblede hånd: „Rejs dig op og stå her i midten.” ⁴ Derefter spurgte han forsamlingen: „**Hvad siger Guds lov? Skal hviledagen bruges til noget godt eller til noget ondt, til at redde liv eller til at ødelægge liv?**” Men ingen svarede. ⁵ Jesus så rundt på forsamlingen, vred og bedrøvet over deres stenhårde hjerter. Så sagde han til manden: „Ræk hånden frem!” Det gjorde han—og straks blev hånden rask.

⁶ Farisæerne rejste sig øjeblikkeligt og forlod synagogen. Kort efter mødtes de med herodianerne for at drøfte, hvordan de kunne få skaffet Jesus af vejen.

sabbattens herre

"Altså er Menneskesønnen herre over sabbatten."

- Jesus, markusevangeliet kap 2,27

religionens endeligt

Jesus helbreder en mand på sabbatten

¹ Jesus og disciplene gik ind i en synagoge, og dér var der en mand med en forkrøblet hånd. ² Farisæerne holdt øje med Jesus for at se, om han ville helbrede manden på en sabbat, for så havde de noget at anklage ham for.

³ Jesus sagde nu til manden med den forkrøblede hånd: „Rejs dig op og stå her i midten.” ⁴ Derefter spurgte han forsamlingen: „Hvad siger Guds lov? Skal hviledagen bruges til noget godt eller til noget ondt, til at redde liv eller til at ødelægge liv?” Men ingen svarede. ⁵ Jesus så rundt på forsamlingen, vred og bedrøvet over deres stenhårde hjerter. Så sagde han til manden: „Ræk hånden frem!” Det gjorde han—og straks blev hånden rask.

⁶ Farisæerne rejste sig øjeblikkeligt og forlod synagogen. Kort efter mødtes de med herodianerne for at drøfte, hvordan de kunne få skaffet Jesus af vejen.

*"Moralisten siger: 'De gode mennesker er indenfor, og de slette mennesker er udenfor – og vi er selvfølgelig de gode.'
Mennesket, der ønsker at realisere sig selv, siger. "Nej, nej det progressive, fordomsfrie mennesker er indenfor, og de dømmende og snæversynede er udenfor – og vi er selvfølgelig de fordomsfrie.'
I vestens kosmopolitiske kultur er man enormt selvretfærdig, når det drejer sig om selvretfærdighed."*

- Timothy Keller.

hvile

*"Jeg har fundet hvile og ro i dig. Som et lille barn er trygt hos sin mor,
har min sjæl fundet hvile hos dig."*

- David, salme 131,2

